

STICHTING HUIS VAN LIEFDE ACTIVITEITENVERSLAG

Hierbij weer een Nieuwsbrief van Stichting Huis van Liefde. Dat was alweer even geleden... En niet omdat er niets gebeurd is, maar misschien vooral wel omdat er juist heel veel gebeurd is. Maar we praten jullie heel graag bij.

Verhuizing

In de zomer van 2021 zijn we als gezin verhuisd van de Munnikenweg naar de Kerkewijk in Veenendaal. Dat betekende dat we ook onze beide opvanglocaties achter ons woonhuis (Huis van Liefde en Huis van Hoop) hebben achtergelaten.

We kijken terug op een heel bijzondere periode van ons leven, waarin we veel mensen mochten opvangen, mooie contacten mochten hebben en bijzondere ontmoetingen hadden met veel van deze mensen. Het was goed, maar ook onze reis ging verder.

Stichting Huis van Liefde

Maar onze verhuizing naar onze nieuwe plek betekende zeker niet het einde van Stichting Huis van Liefde. De behoefte aan huisvesting, hulp en liefde blijft en dat doen we nog altijd met een grote passie en veel plezier! We nemen jullie graag mee in een aantal zaken die de afgelopen maanden op ons pad kwamen.

1. Aanvraag verblijfsvergunning Iraans gezin

Sinds 2018 zijn we als Stichting intensief betrokken bij een Iraans gezin dat in 2016 aankwam in Nederland en hier sindsdien wacht op een verblijfsvergunning. Het is een schrijnende situatie voor het gezin, die nu dus al 7 jaar wacht op duidelijkheid van de IND.

In 2022 overhandigden we samen met hen een petitie met 7800 handtekeningen aan de IND, samen met een groot aantal steunbrieven. Sindsdien worden er langzaam stappen in de goede richting gemaakt. Ze hebben nu een verblijfsvergunning voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Maar een verzoek tot een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd werd vooralsnog afgewezen door de IND.

We vertrouwen erop dat alsnog binnenkort de witte rook verschijnt bij de IND. Tot die tijd ondersteunen we hen mentaal, financieel (denk met name aan alle juridische kosten) en met gebed.

2. Huisvesting twee zussen uit Irak

Een tweetal zussen uit Irak kwamen begin 2022 door privéomstandigheden onverwachts op straat te staan. Via de hulpverlening in Ede kregen we de vraag of we onderdak voor hen konden bieden. Dit lukte na een oproep door 2 mensen die hen gedurende een aantal maanden hebben opgevangen totdat er via de reguliere hulp huisvesting voor hen werd gevonden.

3. Gezinshereniging Syrisch gezin

Al in 2021 was een Syrische man in Veenendaal komen wonen. Zijn vrouw en 2 kinderen woonden nog in Syrië. De man kreeg relatief eenvoudig een verblijfsvergunning en tot zijn blijdschap kreeg hij kort daarna toestemming voor gezinshereniging. De tickets voor zijn vrouw en kinderen kon hij echter niet betalen. Vanuit de Stichting konden we hem helpen en eind juni 2022 sloot hij op Schiphol zijn vrouw en kinderen in de armen. Wat een bijzonder moment nadat ze elkaar ruim 2 jaar niet hadden gezien!

4. Huisvesting jonge vrouw uit Somalië

Een jonge Afrikaanse vrouw belandde in september 2022 op gebied van huisvesting tussen wal en schip. Kwintes vroeg ons om hier tijdelijk onderdak voor te zoeken. Via het netwerk van Stichting Huis van Liefde konden we ook haar een aantal maanden onderdak bieden, waarna ze via de reguliere weg alsnog huisvesting vonden voor haar.

5. Contact voedselbank voor diverse mensen

Met enige regelmaat hebben we contact met de voedselbank voor ondersteuning van mensen. Deze samenwerking is nodig, maar verloopt erg goed. Hoe erg het ook is dat een voedselbank nodig is, we zijn gezegend met de Voedselbank die hier in Veenendaal actief is!

6. Sondevoeding voor Roemeens gezin

In oktober 2022 kregen we een hulpvraag voor sondevoeding voor een jong kind in Roemenië. De sondevoeding was daar niet voorradig en het kind was ernstig ondervoed en te licht voor een noodzakelijke operatie. We vonden in Nederland een partij van de juiste sondevoeding, kochten dit aan en verzonden het naar Roemenië. Een maand later kregen we te horen dat het kind al een kilo was aangekomen en daarmee voldoende aangesterkt voor de operatie.

7. William Carey Missions

In september 2022 vertrok onze eigen dochter Myrthe voor een periode van 3 maanden naar Ecuador om daar een gezin te ondersteunen dat daar via William Carey Missions, een actieve en jonge zendingsorganisatie, die gericht is op het stichten en begeleiden van christelijke gemeenten en projecten, waarin evangelisatie en hulpverlening hand-in-hand gaan (www.williamcareymissions.nl). Zij vertrok mede dankzij hulp vanuit de Stichting met 2 koffers met hulpgoederen en een mooie financiële bijdrage voor dit project.

8. Oproepen goederen voor noodhulp voor Samos/ Lesbos

Af en toe doen we via Facebook oproepen voor hulpgoederen voor vluchtelingen in Griekenland, maar inmiddels ook in Turkije en Syrië. Veel van deze acties worden geïnitieerd door Christian Refugee Relief. Het blijft mooi om te zien wat de respons is op dit soort oproepen!

9. Verhuizing gezin uit Cyprus

Begin 2023 werden we benaderd door Kwintes met een urgente kwestie van een gezin uit het Midden-Oosten dat vanwege dreigende omstandigheden uit een Oost-Europees land naar Veenendaal was verhuisd, maar per direct andere huisvesting nodig had.

Dankzij ons netwerk regelden we binnen een week een nieuwe woning, inventaris en een verhuizing (vervoer en mankracht). Ook na de verhuizing hebben we nog verschillende zaken voor dit gezin kunnen regelen, deels in samenwerking met Kwintes. Een intensief project met een mooi resultaat.

10. Beenmergtransplantatie in Syrië

In januari 2023 hoorden we dat de moeder van een voormalige bewoner (we noemen hem Kees) van Huis van Liefde met leukemie was opgenomen in het ziekenhuis in Damascus. Er was dringend behoefte aan een beenmergtransplantatie, maar de enige die dat kon doen was Kees, vanwege de bloedgroep en het feit dat hij familie was. Dit vergde echter een ingewikkelde en gevaarlijke reis (via Irak door Koerdisch gebied naar Damascus) en veel geld. We deden een oproep via Facebook en binnen een week was het geld geregeld en vertrok Kees naar Damascus.

Kees vertrok, zag na 12 jaar zijn moeder en de rest van de familie. Tijdens zijn aanwezigheid in Damascus werd ook hij opgeschrikt door de verwoestende aardbeving die in die tijd plaatsvond in Turkije en Syrië. De ingreep ging gelukkig toch door en slaagde en na 2 weken kwam Kees weer veilig thuis. Zijn moeder knapte snel op en mocht kort na de ingreep alweer naar haar huis in Deir ez-Zor.

Helaas werden we in april opgeschrikt door het bericht dat zijn moeder alsnog onverwachts was overleden, vermoedelijk aan hartproblemen. Enerzijds een enorme schok, na de goede ontwikkelingen van haar leukemie na de ingreep. Anderzijds is hij intens dankbaar dat hij heeft mogen doen wat hij deed en zijn moeder en familie nog heeft kunnen zien.

Dit tekent hoe complex de situatie vaak is voor mensen die vanwege hun veiligheid hun familie en vaderland ontvluchten.

11. Huisvesting jongeman uit Syrië

In januari 2023 kregen we via ICF Veenendaal contact met een jongeman uit Syrië die zijn land ontvlucht was en door een ingewikkelde juridische situatie dringend op zoek was naar onderdak. We konden hem per direct voor een paar weken plaatsen bij een gezin en dat gaf ons de tijd om een andere plek voor hem te vinden waar hij gedurende een jaar kan verblijven. Via onze Stichting ontvangt hij wekelijks leefgeld, waardoor hij zelf in zijn primaire behoeften kan voorzien. We hopen dat hij op korte termijn alsnog naar Ter Apel kan om zijn procedure te beginnen voor een verblijfsvergunning.

12. Ondersteuning kledingatelier van dame uit Iran

Een dame afkomstig uit Iran runt in Veenendaal al een aantal jaar een kledingatelier om zo in haar onderhoud te kunnen voorzien. Zij is zeer ervaren in het repareren en vermaken van kleding, gordijnen en andere zaken, maar de marketing eromheen wilde nog niet lukken. We hebben haar kunnen helpen met een website, een Facebook-pagina, een upgrade van haar Instagram, professionele foto's en een uitbreiding van haar netwerk. Dankbaar werk!